

**Vraag het aan Morya****‘Was dat wel liefdevol van mij?’**

“Bekijk de moeilijkheden die er geweest zijn: ‘hoe heb ik gereageerd? Wat heb ik gezegd? Was dat wel zo liefdevol van mijn kant uit?’

Dit kan je terugdraaien. Want je komt steeds in gelegenheden waar je hetgeen je niet hebt gekund, opnieuw kan beleven - op een andere manier weliswaar - waardoor je jezelf in de hand krijgt.

Het is dat belangrijke moment dat je moet leren herkennen in je eigen leven, waar je jezelf op een rustige manier in de hand hebt waardoor je jezelf gaat bepalen, waardoor je gaat tonen wie je werkelijk bent en wat je reeds geleerd hebt over het leven.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Jezelf boetseren’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 150

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---